

Door Bouwien Jansen - 'Weet je wat? We gaan op wereldreis!' Dat zeiden de ouders van Ate (11) en Julius (9) op een dag. Ze vertrokken afgelopen zomer. Bij Jildou (7) thuis ging het net zo. Zij gaat deze week weg. Maar niet zonder plan. Ate en Julius hebben een kunstschool voor kinderen en Jildou jaagt op plastic. 'Verre landen zijn leuker als je er echt iets doet!'

Een reis met een reden



De maakFabriek

'Wij hebben een soort kleine kunstacademie voor kinderen', vertelt Ate (11). Met 'wij' bedoelt ze zichzelf, haar ouders en haar broers Julius (9), Mees (6) en Sake (5). 'Het heet de Maakfabriek', zegt Julius. 'En iedereen helpt er een beetje aan mee. Dat is leuk. Want als je onderweg iets doet, leer je veel sneller mensen kennen. Door ons project hebben we overal vrienden. Op scholen, op straat, in weeshuizen.' 'Klopt', zegt Ate. 'Als we ergens aankomen, gaan we met de kinderen daar grote poppen maken van karton. Die verven we. Daarna maken we er met z'n allen een filmpje van. De Maakfabriek vrolijk mensen op. Dat is leuk om te zien!'



Gek of gewoon

En dan hebben Ate en Julius ook nog een eigen fabriekje. 'Dat heet 'Gek of gewoon'', legt Julius uit. 'Overall waar we komen, maken we een kort filmpje over iets wat wij raar vinden, maar de mensen daar doodgewoon. Dat zetten we op onze site.' 'In Japan moet je bijvoorbeeld eerst iets intypen op een bestelmachine voordat je het bij de bar kunt kopen', grinnikt Ate. 'En de kinderen doen overdag een dutje op school', voegt Julius toe.



Wankel bootje

Japan is maar één van de landen waar Ate en Julius doorheen gereisd zijn. 'We zijn ook op de Filipijnen geweest', zegt Julius. 'Met een volgepropt bootje gingen we naar een eilandje. Dat wiebelde! Ik dacht: straks breekt alles doormidden!' Op het eiland woonden Ate en Julius in een hutje. 'Het was daar heel arm', zegt Julius. 'Het leek me altijd eng om te zien dat mensen niks hebben', vertelt Ate. 'Maar het was juist leuk. De kinderen kwamen met ons spelen en ze waren blij met alles wat we hadden meegenomen.' Na de Filipijnen kwamen Thailand en Vietnam. 'En nu zitten we in Colombia', zegt Julius.



Beetje leuk/stom

Voor Jildou (7), begint het avontuur deze week pas. 'Ik ga vijf maanden varen', vertelt ze. 'Niet in mijn eentje natuurlijk. Mijn vader, moeder en broertje gaan mee. We hebben een zeilboot. Daarmee varen we langs Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en Estland.'

Ik vind het een beetje leuk en een beetje stom dat we weggaan. Ik heb zin om avonturen te beleven en nieuwe dingen te ontdekken. Maar ik heb geen zin om afscheid te nemen van mijn vriendjes en om zeeziek te worden.'



Ook Jildou gaat niet zomaar op reis. 'We gaan op plastic jagen', legt ze uit. 'Er komt namelijk heel veel afval in zee terecht. Dat is slecht voor het milieu. Wist je dat plastic verandert in heel kleine stukjes die nooit verdwijnen? De vissen eten het op. En daarna eten wij de vissen weer op. We hangen een soort sleepnet achter onze boot waarmee we troep verzamelen. En we gaan stranden helpen schoonmaken. Ook proberen op onze eigen boot zo min mogelijk afval te maken.'



Filmpjes

Klinkt spannend, plastic jagen op zee. Maar niemand die het ziet. Toch? 'Jawel hoor', zegt Jildou. 'Want ik ga filmpjes maken van onze reis. Met de iPad. Die zet ik online. Ook mijn klas krijgt ze te zien. Ik vind het leuk om zelf mee te doen. Dan beleef je veel meer onderweg.'

Weer terug

Ate en Julius hadden nooit gedacht dat ze echt op reis zouden gaan. 'We wisten dat papa en mama een plan hadden, maar het was meer een soort fantasieverhaal', legt Ate uit. 'En toen gingen we ineens echt', zegt Julius. 'Ik dacht: wow, we gaan een avontuur beleven!', zegt Ate. 'Maar toen het dichterbij kwam, dacht ik: waarom moeten we nou weg? Uiteindelijk hebben ze allemaal nul spijt. 'Ik stuur veel berichtjes naar mijn vrienden in Nederland en ik maak onderweg nieuwe!' Komende zomer is het avontuur afgelopen. 'Dan gaan we weer naar huis', zucht Ate. Ze baalt ervan. 'Ik wil verder', zegt ze. 'Je ontdekt hier veel meer dan op school.' Julius ziet er minder tegen op: 'Ik heb ook wel weer zin om mijn vrienden te zien', zegt hij. 'En mijn speelgoed. Gewoon. Weer thuis zijn, weet je wel.'

➡ Kijk voor de filmpjes van Ate en Julius op www.maakfabriekopreis.nl

➡ Op kidsweek.nl/plastic geeft Jildou een rondleiding op haar boot.

